

Hoe word je "Held van Alkmaar"????

Het was op 19 november van het afgelopen jaar dat ik een e-mail ontving van Nel Venema met als koptekst: U bent een Held Van Alkmaar.

Verbaast (ik ken geen Nel Venema) las ik het bericht:

.....Onlangs hebben wij iedereen opgeroepen om mensen, die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving van Alkmaar, aan te melden voor de nieuwe onderscheiding Held van Alkmaar. Deze onderscheiding is in het leven geroepen om vrijwilligers te eren en waarderen. Vrijwilligers zijn immers belangrijk voor onze stad, zij zorgen er dagelijks voor dat het leven in onze stad plezieriger en aangener wordt.

Het is ons een groot genoegen om u mee te mogen delen, dat u voor deze onderscheiding bent aangemeld en dat besloten is om u de speciaal voor deze gelegenheid ontworpen medaille uit te reiken. De medailles zullen uitgereikt worden tijdens een feestelijke bijeenkomst op het stadhuis van Alkmaar (Langestraat 97) op de Internationale dag van de Vrijwilliger, vrijdag 7 december a.s. van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Tjee, een medaille.... Ik ben eerlijk gezegd niet zo van het feestelijke vertoon met betrekking tot mezelf. En bovendien: daar komt nog eens een plaatsvervangende schaamte bij. Want waarom krijg ik die medaille en niet die al die andere mensen die ook ragvol zitten met werk en alles wat er nog bij komt?

Ja, het klopt! Ik ben 30 jaar actief in COC NHN en inmiddels de Laura Alberts van het COC, ongeveer de

enige nog die er vanaf 1982 bij is. Maar ja, zo blijft het natuurlijk. Er lopen er ook mensen rond die al 20 jaar, 15 jaar of 10 jaar enorm aan het werk zijn voor de door ons zo gewenste integratie en emancipatie en die krijgen op die manier nooit de waardering die ze verdienen.

Er zit er altijd eentje tussen die nog langer aan het werk is. Ben je daarom een "Held Van Alkmaar"? Maar goed, toch ook wel weer een beetje trots (dat dan weer wel) en dus op vrijdag 7 december door de barre sneeuw op weg naar het stadhuis.

Tsja, wat zal ik er verder van zeggen?

Het was er tjokvol, veel te warm en meer dan 200 mensen aanwezig in een benauwde Polderzaal, die allemaal op een of andere manier een bijdrage leveren als vrijwilliger in de stad Alkmaar.

Dat varieert van boodschappen doen voor de kreupele buurvrouw, tot het schoonvegen van een sneeuwpad, tot buddy zijn van een kankerpatiënt.

Tussen al het geroezemoes door sprak wethouder Anjo van de Ven (OPA, ook dat nog!) een slecht voorbereide speech.

Daarna werd iedereen bij naam

In deze nieuwsbrief o.a.:

- Held van Alkmaar
- Nieuwjaarsreceptie COC NL
- Van de Voorzitter
- Café Hoezo Anders
- Roze loper voor
- Binnenkort in 1811 Dance&Drinks

omgeroepen en kreeg een warm handje, een rood doosje met daarin een oerlelijke medaille en een oorkonde met wat slordig knip en plakwerk uitgereikt.

De medaille stelt de "TorenBurg" voor met daarop de tekst "Held Van Alkmaar". Daarna kwam het verzoek om de medaille op te spelden en gezamenlijk te poseren voor de fotograaf.

Dat zou een leuk plaatje opleveren: allemaal Helden Van Alkmaar samen op één foto!

Daar kan je als gemeente

Vervolg pagina 2

Een Vrijwilliger is onbetaalbaar



Vervolg pagina 1

tenminste mee aankomen, nietwaar?

Enfin, je begrijpt: daar had ik dus écht geen zin in en ik ben er stiekem tussen uitgeknepen, een beetje verdwaalt in de gangen van het stadhuis, de uitgang gevonden en toen een lekker krolletje getrokken bij de Febo!

Een groepsfoto van de Helden Van Alkmaar minus één. Wie ligt er wakker van?

De medaille ligt thuis bij de andere prularia, die een mens nu eenmaal bijeen sprokkelt in zijn leven en zal bij een volgende verhuizing wel kwijt raken ofzo.

Dat was dat!

Over tot de orde van de dag! Op naar 1811!

Matt Grent



Nieuwjaarsreceptie COC Nederland.

Op zondag 27 januari 2013 organiseert COC Nederland op een zeer grootse manier haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Ditmaal niet in het pand van COC Amsterdam aan de Rozenstraat. Niet alleen omdat het niet meer verantwoord was om daar de nieuwjaarsreceptie te vieren (het pand was veel te klein en barste uit zijn voegen!)) maar ook omdat COC Amsterdam uit de Rozenstraat is getrokken. Men huurt daar nu alleen nog wat kantoorruimte.

Het thema van de nieuwjaarsreceptie is dit jaar "True Colors" True Colors is het benefiet event voor de lesbische, homo, bi en transgender gemeenschap. Met optredens van Freek Bartels & LEONA PHILIPPO. DJ's: Gina, Diva Mayday, BigGeneral & Bramsterdam. De presentatie is in handen van Margreet Dolman.

Maar je kunt hier niet zomaar

naar toe! Je moet je eerst aanmelden via de website: www.truecolors.nl Dit is gedaan om te voorkomen dat het te druk wordt. En vol is vol! Het heeft geen zin om op de bonnefooi heen te gaan; er is geen kaartverkoop aan de deur. En de kaarten zijn trouwens gratis, maar de enige voorwaarde is dat je deze vantevoren bestelt via eerder genoemde website. Mochten er geen kaarten meer worden uitgegeven omdat men uitverkocht is, krijg je daarvan bericht. En als je geen kaart kunt tonen, zal je de toegang geweigerd worden.

COC Noord-Holland Noord heeft kaarten besteld en gaat er met een grote delegatie naar toe.

Misschien tot ziens op zondag 27 januari!

Ron Mol

Column. Voorzitter

De paus en homo's

Het is een zeer kwalijke zaak dat de paus, die voor veel mensen in de wereld toch nog op een voetstuk staat, negatieve uitspraken doet over homoseksuelen. De Paus heeft de afgelopen maand oa gezegd dat het homohuwelijk een bedreiging is voor de wereldvrede, net als abortus en euthanasie. En dat homoseksuelen "de essentie van het menselijke wezen" vernietigen. Het COC is druk bezig met het geven van voorlichtingen op middelbare scholen. Nu moeten wij dus ook de RK kerk erbij betrekken, en vertellen dat de RK kerk verantwoordelijk is voor zoveel kruistochten in de middeleeuwen, het weggijken in de Tweede Wereldoorlog en het seksueel misbruik van zoveel jonge kinderen in de loop der jaren. Hoezo 'essentie van het menselijk wezen vernietigen'? Ik ben blij dat ik homo ben en geen rooms-katholiek.

Simon Broersma



Van de Voorzitter, Een Nieuw jaar.

Een nieuw jaar is weer gestart. Door sneeuwval is ons mooie Noord-Hollandse polderland inmiddels veranderd in een nostalgische Ansichtkaart. Onze eerste activiteit, de nieuwjaarsreceptie, is inmiddels alweer achter de rug. Het was een druk bezochte bijeenkomst met veel vaste bezoekers, leden, vrijwilligers en lokale politici. Tijdens mijn nieuwjaarstoespraak heb ik het onder andere gehad over de wereldwijde strijd voor de LHBT gemeenschap. De negatieve uitspraken van de paus over homoseksuelen, over de strijd in Frankrijk en Groot-Brittannië voor het invoeren van het homohuwelijk. President Hollande ziet inmiddels een bont gezelschap van tegenstanders tegenover zich terwijl premier Cameron eerst nog een strijd moet voeren met zijn eigen conservatieve partijgenoten. Dit zijn nog penults vergeleken met de slechte situatie in sommige Afrikaanse landen, zoals Oeganda, waar men homoseksuelen als criminelen beschouwt of voormalige Sovjet-staten als de Oekraïne waar je je leven als homo of transgender niet zeker bent. Kortom de strijd moet vooral in het buitenland worden gestreden. Niettemin kan er in Nederland ook nog een hoop verbeterd worden, zeker in de wereld van de pubers. Er worden nog maar al te vaak jongeren gepest omdat ze homo (zouden) zijn. Pesten kan een verschrikkelijke uitwerking hebben op mensen in hun latere leven. Zelfvertrouwen en eigenwaarde gaan eraan. In Nederland ligt onze primaire

taak als COC wat mij betreft op het geven van voorlichtingen op middelbare scholen. De coming out en voorlichtingsgroep heeft op dit moment maar liefst 12 voorlichters, dat is echt fantastisch. Verschillende scholen hebben zij al bezocht, o.a. de Oscar Romero in Hoorn. In Alkmaar zal de roze week eind mei weer veel aandacht trekken. Deze week (25 mei t/m 1 juni), georganiseerd door het COC, restaurant de Vestibule, de Alkmaarse Bed and breakfast en Super Sissy, is bij uitstek belangrijk voor de zichtbaarheid van homoseksuelen in Alkmaar en omstreken. Naast veel lol met de grachtenparade en feesten in 1811 zal er ook een roze conferentie door het COC worden georganiseerd op woensdag 29 mei in het Alkmaarse stadhuis. De homoambassadeurs, die aangesteld zijn door de gemeente Alkmaar, zullen in 2013 meer zichtbaar zijn op het gebied van onderwijs, sport en zorg. Dit zal ook tijdens de roze week tot uiting komen. Zonder een goede samenwerking met de gemeente, art 1, ondernemers en andere partijen en zeker zonder al onze fantastische vrijwilligers achter de bar, geluid, onze

Agenda

De activiteiten in de komende maanden.

- 27 januari True Colors
- 2 februari Viva Las Vegas in 1811 Dance & Drinks
- 17 februari Café Hoezo Anders!
- Roze week Alkmaar 25 mei tot met 1 juni

voorlichters, zijn wij nergens als LHBT gemeenschap. In Alkmaar gaat dit best goed maar in de Noordkop en in West-Friesland is er nog een wereld te winnen. Samen staan we sterk en gaan wij er tegenaan in 2013!

Ik wens iedereen namens het bestuur van COC NHN een heel gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar toe!

Simon Broersma



Café Hoezo Anders?!

Schreef ik in de laatste nieuwsbrief nog dat in januari 2013 COC Noord-Holland Noord van start zou gaan met Café Hoezo Anders, voor mensen met een verstandelijke beperking; helaas moeten we dat uitstellen met een maand. Er zijn wat opstartproblemen. Maar inmiddels kan ik meedelen dat we op zondag **17 februari 2013** voor de eerste keer van start zullen gaan met deze activiteit. Dit doen we in samenwerking met Stichting Philadelphia.

Roze Loper voor Zorgcentrum De Nieuwpoort?

Zorgcentrum De Nieuwpoort in Alkmaar is genomineerd voor De Roze Loper. Wat houdt zo'n Roze Loper nu precies in?

Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is weinig aandacht voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) LHBT'ers zijn niet zichtbaar. Onder professionals en management van instellingen leeft het idee dat ouderen niet LHBT zouden zijn. En oudere LHBT's zelf zijn erg voorzichtig. Men is nog altijd beducht voor negativiteit ten aanzien van hun seksuele gerichtheid en hun leefstijl. LHBT'ers die wel open zijn over hun geaardheid kunnen te maken krijgen met verschillende vormen van discriminatie. Meestal op een heel subtiele manier. Woonzorginstellingen die meedoen aan de Tolerantiescan willen vooroordelen tegengaan, waar gelet wordt op de juiste bejegening, ook voor LHBT bewoners. Dit kan op verschillende manieren. Een Roze Loper traject gaat over de

In het laatste overleg zijn de puntjes op de i gezet en alles voor de eerste keer op zondag 17 februari besproken. We gaan spectaculair van start. Let wel; de bijeenkomsten kennen een besloten karakter en zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en vrienden. Dit om de veiligheid en geborgenheid te waarborgen voor de bezoekers. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

juiste bejegening en cultuur voor LHBT ouderen.

Om een Roze Loper in de wacht te slepen, moet zorgcentrum De Nieuwpoort een tolerantiescan ondergaan. Dat is inmiddels gebeurd. En die scan was zeer goed! Deze kunt u vinden op de website: www.rozezorg.nl

We kunnen er bijna wel vanuit gaan dat De Nieuwpoort wordt aangewezen voor de Roze Loper.

Ron Mol



We houden u in volgende nieuwsbrieven op de hoogte van deze activiteit.

Ron Mol

Café Hoezo Anders!
Philadelphia

Een nieuwe **ontmoetingsplek** voor mensen met een verstandelijke beperking en homoseksuele voorkeur
In het COC aan de Bierkade 14a 1811 NJ Alkmaar
Elke derde zondag van de maand van 14:00 tot 17:00 uur.
17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei
Wil je meer informatie of heb je vragen kan je mailen naar k.zweep@philadelphia.nl of bellen naar 06-22 21 28 95.

COC
NHN



Binnenkort bij 1811 Dance & Drinks

Viva Las Vegas

1811 Dance & Drinks organiseert op zaterdag 2 februari 2012 vanaf **22.00** uur het schitterende feest **Viva Las Vegas**.

Op deze avond kom je helemaal in de sfeer van Las Vegas. Veel Glitter en Glamour. Het is echt een Amerikaanse getint feest.

Je kunt een gokje wagen aan de roulette tafel en genieten van al de mooie mensen, die deze avond het geluk proberen te proeven. Misschien is deze avond jouw geluksavond!

Zeker niet te vergeten de altijd swingende hits van al de artiesten die opgetreden hebben in Las Vegas zoals Elvis Presley, Tom Jones, Frank Sinatra en Céline Dion, vele andere.

DJ Paul gaat er een groot feest van maken met alle hits. Zodat je helemaal thuis voelt en je een gokje gaat maken op de dansvloer.

Op deze avond zal je verrast zijn wat je allemaal te zien krijgt.

let op: kom op tijd! vol is vol!

Zaterdag 2 februari
Aanvang: 22.00 uur
Toegang: €3,00



We zoeken!!

COC-NHN en 1811 Dance & Drinks is altijd opzoek naar vrijwilligers die lid willen worden van de PR-groep en het creatief-team. Ben jij de gene die graag een feest wil organiseren. Of ben jij de gene die een ster is in het promoten van een feest of activiteit van het COC-NNN. Meld je dan aan via het contactformulier op de website of te mailen naar: secretaris@cocnoordhollandnoord.nl



COC Noord-Holland Noord

Postbus 1040

1810 KA Alkmaar

info@cocnoordhollandnoord.nl

www.cocnoordhollandnoord.nl

Bestuur:

Simon Broersma, voorzitter

Ron Mol, secretaris

Richard Mulder, penningmeester

bestuur@cocnoordhollandnoord.nl

Bedrijfsleider:

Matt Grent

PR&Communicatie:

pr@cocnoordhollandnoord.nl

Art-director en coördinator PR groep:

René Kortekaas

1811Dance&Drinks

Bierkade 14a

1811NJ Alkmaar

www.1811alkmaar.nl

Disclaimer:

De nieuwsbrief is een uitgave van COC Noord-Holland Noord.

Deze uitgave verschijnt diverse keren per jaar.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COC Noord-Holland Noord.

Dance Party

Iedere zaterdag vanaf 22.00 uur brult de lekkerste Dance muziek uit de boxen van 1811 Dance & Drinks.

De diverse barploegen, gastheren en gastvrouwen staan iedere week weer voor u klaar om iedereen een geweldige avond te bezorgen.

Vergeet niet uw favoriete muziek bij de DJ aan te vragen!

Kijk regelmatig op onze website

www.1811alkmaar.nl

voor de laatste informatie over de activiteiten in 1811Dance & Drinks

Vrijwilligers gezocht

We zijn altijd opzoek naar nieuwe medewerkers die op zaterdagavond aan de slag willen in 1811Dance&Drinks. Dat kan zijn; bij de garderobe, achter de bar of glazen ophalen.

Inlichtingen via de website www.1811alkmaar.nl met contact formulier of loop eens binnen op een van onze avonden.

Sponsors van 1811Dance & Drinks

BodyStyle – Beenmode & Bodyfashion
Restaurant Café De Vestibule
OudeRoze
DJ Wicky
Club Torso



Het pand aan de Bierkade is voorzien van Wifi

1811 Café

Hoe kun je het beste de komst van het weekend vieren? Iedere donderdag bij 1811 Café natuurlijk!

Vanaf 20.00 staat de gratis koffie klaar!

Volg 1811 Dance & Drinks op



COC lid?

Steun je het COC? Wil je lid worden van onze vereniging klik dan op deze link.

<http://www.cocnoordhollandnoord.nl/lid-words/>